



JGA – Stekene

Zaterdag 19/03/11

VERSLAG : PLANTING GEBOORTEBOOM 2010



na de planting.

Ja, weer een geboortebom en ... weer goed weer! 's Nachts had het zwaar geregend en alles was nogal sompig maar 's morgens blauw lucht en een beetje fris. Om half 9 kwam de eerste shift helpers toe. De tenten in elkaar steken, de spandoeken hangen, de tafels installeren, kortom het grote werk. Samen met de mensen van de groendienst van de gemeente maakten we dat alles klaarstond tegen dat de 2de shift helpers toekwamen. Ballonnen hangen, onze geboortedieren uitzetten, verwarmingselementen installeren, ontvangst organiseren, gastenboek klaarleggen en de voorbereidingen voor het drankje

De eerste ouders kwamen toe, bij het binnenkomen van het park konden ze de ballonnen volgen die hen naar de boom leidde. Lente-elfjes begeleiden naar de boom om het naamkaartje vast te maken. Dan druppelden de ouders met meters, peters, oma's en opa's binnen. Er kwam dit jaar geen piekmoment, iedereen werd vlot bediend. Ieder ouderkoppel een gezinsbondenveloppe met daarna flyers van de komende activiteiten, van de verhuring van de geboortedieren en info van de gezinsbond en



gehangen.

van de gemeente. Maar het belangrijkste dat er in zat was het hartje met de naam en de geboortedatum van hun kindje dat bevestigd kon worden aan de boom en een aandenken aan deze boomplanting voor in de foto-album. In totaal verwelkomden we 48 gezinnen van de 52 ingeschreven gezinnen. De enveloppes van de gezinnen die niet komen opdagen zijn, worden hun persoonlijk bezorgd, de naamkaartjes hebben de lente-elfjes in de boom



Om kwart over tien waren de meeste ouders aanwezig dus begonnen we met de festiviteiten. De nieuwe schepen van Gezin, Dhr Merckx, verwelkomde de ouders, lichtte het initiatief toe. Nadat alle ouders hun naamkaartje hadden bevestigd, trokken de mensen van groendienst de Scharlaken Eik recht. Onze voorzitter las een passend gedicht voor en de burgemeester – na een kort woordje - onthulde het herdenkingsbordje. Daarna werd de activiteit afgesloten door het dankwoord van Raymond, voorzitter van de Gezinsbond Kemzeke. De « bar » werd voor open verklaard en er werd ook gevraagd dat de ouders iets in onze gastenboek te schrijven (waar ze gretig gebruik van maakten).



Alle aanwezigen (200 personen) genoten van een overheerlijke pompoensoep met een mals stukje stokbrood. Voor de niet-soepliefhebbers was er warme of koude chocomelk. Groot en klein genoot, er werden vele foto's genomen om deze leuke dag te herinneren en er was plaats voor de kinderen om rond te lopen en de sfeer was heel goed. De broertjes en zusjes werden nog verrast met een badsponsje. En nu ... op naar ons jubileum ...



De Bond
voor alle
gezinnen