

Verslag kleuteractiviteit «Ontsnapte Schaduwen»



Voor onze kleuteractiviteit van dit jaar deden we weer beroep op ARTFORUM voor een echte specifiek originele kleuteractiviteit. Na wat mailtjes over en weer, kreeg onze namiddag vorm. We boekten dit jaar OC De Statie voor deze activiteit want we moesten alles goed kunnen verduisteren.

We hadden wel pech met de datum, mooi weer, schoolfeesten, een verjaardagsfeestjes... Daarom hadden we maar 5 inschrijvingen. Rond 1315h maakten we de zaal klaar. Melissa – onze begeleidster zette haar droomwereld klaar... en wachtten we op onze “helden”.

En daar kwamen onze deelnemers aan: de ouders tekenden de aanwezigheidslijst en ontvingen een infomapje met de nieuwsbrief en info over onze werking,.....



Om 14:00 gingen de ouders weg en begonnen we onze activiteit. Melissa stelde zichzelf even voor aan de kinderen, en de kinderen stelden zich dan voor aan Melissa. Er was veel interactie tussen Melissa en de kinderen. Na de korte voorstelling ging het gesprek over droomwerelden. Eerst vertelde Melissa wat haar droomhuis was – een glijbaan van de zolder tot in het zwembad – hoe cool. En toen kwamen de kinderen op gang ... Ze vertelden vlot over hun droomwereld. Dan kozen ze een speeltje dat de belangrijkste rol in hun droomwereld gging worden. Flavie koos een koe, Robin een vliegtuig, Casper een soldaat, Maarten een robohondje en Sara een roze pinguin. Ze gingen even kijken naar de wereld die Melissa al had gemaakt en dan...



dan aan de slag. Met dozen, yoghurtpotjes, isomo – allemaal recyclagemateriaal – gingen de kids hun droomwereld opbouwen. Af en toe met de zaklamp kijkend naar het resultaat. Toen alles was opgebouwd, was het even tijd voor een drankje. Terug binnen bekeken ze elkaars werelden en lieten hun fantasie de vrije loop. Nu was het tijd om de gebouwde werelden te vereeuwigen op papier als een echt kunstwerk. Melissa legde hen uit hoe ze – met behulp van de zaklamp en houtskool – hun tekening konden maken. Vol enthousiasme gingen ze aan het werk. Hier en daar was wat hulp nodig maar dat was geen probleem. Nadat de grove lijnen getrokken waren, kon de finesse aangebracht worden: met wit krijt over het zwarte, donkerdere vlekken, uitwrijven met de vingers, ...



Om 16h openden we de donkere kamer. Maarten knipte het lint door om de tentoonstelling te openen... En nadat alle ouders het principe van de zaklamp en de schaduw door hadden, knipte Casper de lichten aan en konden de ouders van de meesterwerken van hun kids genieten... PRACHTIG !

*Mama vond het idee heel tof ...
gaan we thuis zeker nog eens doen met papa !*

De Bond
voor alle
gezinnen