

VERSLAG DAGUITSTAP «Lier, Verrassend Bourgondisch»



Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het voorjaar af met een daguitstap. Dit jaar hadden we gekozen voor Lier, dat is veel meer dan de Zimmertoren alleen. Het centrum van de tulekant, de Nete, Felix Timmermans, ...

Om 8:00 stipt vertrokken we met 22 personen in de bus. Na een aangename maar iets minder vlotte rit omwille van de vele werken op de weg kwamen we aan op de Grote Markt in Lier. We staken de markt over naar Brasserie « Het Moment » waar we werden verwacht voor een heerlijke tas koffie of thee en een Liers Vlaaike. Amai, dat smaakte !



Onze gids voor vandaag, Jos, kwam ons ophalen voor een stadswandelingetje. We kregen eerst een supersnelle les geschiedenis over het ontstaan van Lier en de stadsrechten.

De belfortoren werd goed bekeken -zelfs de cijfers die Jos er had laten op zetten omdat hij de datum steeds vergeet. Daarna gingen we richting stadspoort – waar de heilige Rochus de pest in de stad houdt in plaats van uit de stad weert. En dan richting Zimmertoren... gauw naar binnen voor de bui...

We kregen een heel interessant – en vol anekdotes gevulde – uitleg over Louis Zimmer, we konden zijn wonderklok bewonderen en daarna ook Zimmertoren beklimmen voor diegenen die dat wilden... . Langs de Gummaruskerk – die gebouwd is in 4 verschillende stijlen maar waar toch een rariteit in voorkomt... in de onderste regione – de oudste dus – komt een mannetje met een bril voor... over de kleine ingedamde Nete richting Markt ... nog even halt houden op het messenplein – nu Felix Timmermansplein – waar vroeger de daklozen konden komen slapen over de koord bij Mie Pot. Toch geen gemakkelijke manier van slapen ...



Ondertussen was het middag geworden en werden we opnieuw verwacht bij 'Het Moment'. We werden heel vriendelijk ontvangen. Het was een lekker lunch met aspergesoep, viedie met frietjes en een dame blanche met koffie. Iedereen at smakelijk zijn buikje rond... heerlijk...

Na de middag hadden we weer afspraak met Jos... eerst gingen we naar de Lierse kantmaaksters... we konden ook bekijken hoe het in zijn werk ging want er waren 2 dames bezig... dan richting begijnhof ... daar zat geld, dat was zeker ... langs het smalste straatje (98cm hoewel volgens enkele Nederlanders toch 108 cm...) terug naar de markt ...de toeristentram stond ons al op te wachten... we reden langs de mooiste plaatsen van Lier... langs de Nete... langs de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete, langs de waterpomp op de vismarkt, ... en het ene grappige verhaal volgde het andere op... het was dus een heel gezellige tocht...

Als afsluiter deed Jos ons de geschiedenis van het bier in Lier nog uit de doeken waarna we op een terrasje konden genieten van een caves, een gummares of een liter van Pallieter. Tegen 17:30 gingen we naar Taverne « De Valk » waar we vriendelijk werden ontvangen en genoten van heerlijke – verse gebakken – broodjes met charcuterie en koffie.

Tot volgende jaar?

