



JGA – Stekene

Donderdag 22 mei 2014

VERSLAG Vormingsavond «Waarde(n)vol Opvoeden »

Of hebben we nog iets te zeggen aan onze kinderen ?
In samenwerking met de ouderraad van BS De Molenberg



De promotie en inschrijvingen gebeurde via de school. Ook de Gezinsbond Stekene liet een mailing vertrekken naar haar leden en we gebruikten ook onze facebookpagina om deze avond te promoten onder de noemer van de « week van de opvoeding » Er waren 19 deelnemers aan deze vorming.

In de klas stonden de lessenaars in een U vorm zoals onze gespreksleider had gevraagd. Ook het smartboard van de klas kon gebruikt worden. Half 8 kwamen de deelnemers binnen in de klas van juf Barbara in BS De Molenberg. Ze werden ontvangen door Patrick, de directeur van BS De Molenberg en Els, de verantwoordelijke van de Gezinsbond Stekene, Jonge Gezinnen. De Gezinsbond hadden voor iedereen een onthaalmapje – de brochure superouder - voorzien met daarin de nieuwsbrief met de komende activiteiten van de Gezinsbond, een flyer van bijtanken, een postkaart van de week van de opvoeding, info over GSF en Ayfa, ... alsook een evaluatiepapier.



Na de verwelkoming door de directeur, nam Mevr Christiane Volkaerts het woord. Ze stelde zichzelf even voor. We begonnen onze vormingsavond met het verschil tussen normen en waarden. De conclusie van dit deeltje was dat normen en waarden het sociale verkeer regelt.

En was het vroeger beter? We vergeleken de tijd van toen en met hoe het nu loopt... conclusie: nu is de hele wereld je dorp waardoor je met heel veel normen en waarden in contact komt. Ook de visie tussen vroeger en nu werd even onder te loep genomen... want sommige normen en waarden zijn echt wel tijdsgevoelig.

Dan namen we een aantal stellingen door met rode en groene kaarten. Deze stellingen brachten redelijk wat reacties teweeg, wat de bedoeling was natuurlijk. Daarna bekeken we wie de meeste invloed heeft op onze kinderen... dat hangt natuurlijk af van de leeftijd van de kinderen maar ouders blijven de belangrijkste vertegenwoordiger in doorgeven van normen en waarden!



Na de pauze – met een lekker tasje koffie – bogen we ons over de vraag « welke normen en waarden willen we doorgeven aan onze kinderen ». Dat hangt ook af van de leeftijd van de kinderen die we dan even overliepen. In groepjes werden enkele situaties besproken. Na een kleine 10 minuten werd alles wat besproken in groepjes overgebracht naar de grote groep.



Als afsluiter bekeken we hoe we nu waardenvol kunnen opvoeden: Zelf het goede voorbeeld te geven, regels en grenzen stellen en communicatie. Zelfreflectie is de boodschap.

Perfekte ouders bestaan niet! Dat is ook niet nodig, een kind heeft dan het gevoel dat het niet kan voldoen aan eisen, normen en waarden.

De deelnemers vonden het een heel interessant thema.

Er werd nog stevig nagepraat...

De Bond
voor alle
gezinnen