



JGA – Stekene

Zaterdag 5/04/2014

VERSLAG : KLEINE GROENE VINGERS

Tuinieren met kids

Een nieuwe activiteit organiseren is altijd weer spannend... slaagt het aan...komen er inschrijvingen ? Tuinieren was blijkbaar een schot in de roos... we hadden al 7 inschrijvingen voor we echt promo gemaakt hadden... en het bleef maar komen.... uiteindelijk waren we met 37 kinderen ...

's Morgens gingen we onze planten, zaden en grond afhalen bij de Aveve Stekene. Zij sponsorden deels onze workshop waarvoor onze hartelijke dank. Rond 13:15h waren alle medewerkers aanwezig om de zaal klaar te zetten en onze begeleider André bij te staan. En daar kwamen de eerste deelnemers aan. Ieder kind kreeg een etiketje met hun naam, de ouders ontvingen een pakketje met info over de Gezinsbond Stekene en Nationaal.

Om 14:00 gingen we aan de slag ... Eerst kregen de kinderen een beetje uitleg over wat we gingen doen. Daarna pakten de kids hun meegebrachte PETflessen om er een "boot" of "auto" van te maken (een stukje uit te knippen). Daarna vulden we onze fles met potgrond, als schepje gebruikten we het deel dat we uit de fles hadden geknipt. Als ieder's fles gevuld was, konden we beginnen planten. Alle kids kregen een klein slaplantje, kuiltje graven en planten maar... We hadden nog wat plaats in onze fles dus zaaiden we ook nog enkele radijsjes...

Na een drankje en een pauze'tje begonnen we aan ons mannetje, de onderkant van een andere PETfles. Eerst kozen de kinderen oogjes uit een hele collectie dopjes, dan oogjes en een neusje knippen uit papier, en kleven maar ... ons mannetje vullen met potgrond en zaaien van rogge. Als dit uitkomt, krijgt ons mannetje een mooi kopje haar...

Dan weer een potje vullen met potgrond en ... planten van een muntjeplantje of citroenmelisse of bieslook of ...en voor we het wisten, stonden de ouders daar al terug... (16h) Alle kinderen kregen nog een diploma "tuinier van het jaar", een tomatenplantje en enkele zaden mee naar huis... goed geladen maar met heel enthousiaste kinderen vertrok iedereen naar huis...

We hebben niet alles kunnen doen wat we gepland hadden omwille van de grootte van de groep, maar we konden kinderen die niet hadden ingeschreven en er stonden moeilijk teleurstellen door hen niet te laten meedoen. Volgende keer in groepjes werken en meer helpende handen vragen. Sommige schreven in ons gastenboekje nog enkele leuke commentaren

We ruimden de restanten van de potgrond op – what a mess – we dweilden, zetten alles op z'n plaats terug en ook dan konden de werkgroep Jonge Gezinnen moe maar voldaan naar huis. Het was een succes ...

*Ik heb mij super geamuseerd.
Mijn snoetje is goed zwart ...*

De Bond
voor alle
gezinnen