

VERSLAG : Krokuskriebels 2014

Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan Krokuskriebels. Eerst uitzoeken op de site waar we naar toe gingen. Dinsdag was de dag, gepakt met onze bondskaart en een fototoestel gingen we op stap, met de auto naar Mechelen. We parkeerden ons op het Douaneplein en gingen dan te voet verder....

Onze eerste stop op ons programma : het Speelgoedmuseum.



Bij het binnenkomen ontvingen we de vragen van de zoektocht naar de ontvoerde beer. . Heel enthousiast op weg De zoektocht was heel goed georganiseerd. De kinderen liepen van hier naar daar...probeerden dingen uit... deden de opdrachten en uiteindelijk bleken ze toch goede « Sherlocken » te zijn want we hebben de ontvoerder beer teruggevonden... bij de Smurfen



Dan gingen we te voet richting centrum van Mechelen... Eerst gingen we iets eten natuurlijk en dan naar onze volgende afspraak: « Meubel mee » in het Stedelijk Museum Mechelen. Jammergenoeg stond het verkeerde adres vermeld en het museum waar we toekomen wist eigenlijk niets of bijna niets over Krokuskriebels. « Meubel mee » was dus ergens anders ... Ze hebben wel nog eens gebeld en ons uitgelegd hoe we naar het andere museum moesten gaan maar ... Ondertussen was het al voorbij 16h en besloten we dan maar niet op zoek te gaan naar dat andere museum daar het om 17h toch gedaan was. Jammer ... want het leek ons toch ook een leuke activiteit ...

Nog even genieten van een drankje in een Mechels cafeetje en dan ... richting auto. Het was een heel leuke namiddag. Volgend keer doen we weer mee