

VERSLAG : GSF Wandelrally leper gezien? leper Gevonden !



leper heeft heel wat te bieden. De charme van het middeleeuwse verleden en de vele herinneringen aan het woelige oorlogsverleden maken een uitstap naar leper onvergetelijk.

Daar gingen we vandaag kennis mee maken...

Onze eerste stop was natuurlijk de toeristische dienst. Daar haalde we onze deelnemersformulier en de juniorrally's voor de kids af. Dan gingen we iets drinken op de grote markt om alles eerst eens door te nemen.



En dan... begonnen we er aan... de kids (4) gewapend met hun juniorrally keken rond want zij moesten foto's zoeken. De volwassenen (10) en de grote kinderen (3>12j) begonnen aan hun zoektocht naar « gegevens hier aanwezig »



Eerst verkenden we de Grote Markt, daarna ging het richting 'Meense Poort' op zoek naar meertalige gegevens... We bezochten in de gerestaureerde kazematten de tentoonstelling en natuurlijk dronken we ook iets in de taverne geïnstalleerd in deze kazemat... toch knap gedaan en heel interessant...

We gingen verder op tocht... niet alles was gemakkelijk te vinden maar de kids hadden toch weer iets gevonden... we liepen boven op de vestigingswallen... door het mooie groen van de stad... dan daalden we weer af richting centrum....



We bezochten de Engelse kerk, en hoewel we niet binnen moesten zijn, zijn we toch een kijkje gaan nemen. De kids vonden dit wel een raar kerkje maar na de uitleg verstonden ze waarom de kussentjes en al die plaatjes aan de wanden hangen...

Terwijl we bijna aan het einde van de rally waren, controleerden we nog even of we alle vragen en foto's hadden... nog één foto... oei die hebben we toch niet gemist... neen hoor, we wandelden volgens de route verder en vonden toch nog onze ontbrekende foto...



Alle vragen opgelost, alle foto's gevonden ... en de kids ... die hadden ook alles gezien... het was een leuke interessante dag, een toffe tocht

Volgend jaar doen we weer mee...

