



JGA – Stekene

Zaterdag 15 juni 2013

## VERSLAG : KLEUTERACTIVITEIT Diertjes in Decopatch en Playmaïs

Na het succes van vorig jaar, waren we overtuigd van de nood aan een specifiek kleuteractiviteit. Dit jaar hadden we onze inspiratie opgedaan op het ambachtelijk weekend. Daar maakten we kennis met Margot, een mama uit Stekene met een creatieve hobby. Na wat mailtjes over en weer, kreeg onze namiddag vorm. We zouden 2 workshops tegelijkertijd organiseren want kleuters kunnen misschien niet lang genoeg geconcentreerd blijven op één activiteit. Dus onze knutselactiviteit kreeg de naam 'Diertjes in decopatch en Playmaïs' en werd gevolgd door een tentoonstelling voor de familieleden.

We hadden 17 inschrijvingen en een 35 ouders schreven zich in om de resultaten te komen bekijken. Rond 1315h waren alle medewerkers aanwezig om de zaal klaar te zetten. Ook onze begeleidster Margot had tijd genoeg om al haar diertjes tentoon te stellen zodat de kids straks

zeker konden kiezen. En daar kwamen de eerste deelnemers aan: ieder kindje kreeg een etiketje met diertje er op gevolgd door hun naam, de ouders ontvingen de vakantie-nieuwsbrief en info over onze werking,.....

Om 14:00 gingen de meeste ouders weg – sommige bleven, dat was geen probleem om samen met hun kinderen te knutselen. De kids werden verdeeld in 2 groepjes. Groepje 1 mocht met Margot – en enkele helpende mama's - beginnen aan het diertje in decopatch. Groepje 2 ging onder leiding van Els – en enkele helpende mama's – starten met het maken van diertjes met Playmaïs. Iedereen kent wel playmaïs maar hoe er mee gewerkt wordt, is toch iets minder bekend. Kids konden kiezen of ze een tekening op papier gingen bekleden met de playmaïs of ze er een effectief diertje mee gingen maken. Giraffen, hondjes en slangen waren

de populairste dieren om te maken, maar ook bomen en een echte dinosaurus zijn – met hulp natuurlijk – gecreëerd. Ondertussen legde Margot uit hoe decopatch in zijn werk ging. Eerst kozen de kindjes een figuurtje in papiermaché en een leuke gekleurd papiertje. Dan mochten ze dit papiertje in kleine stukjes scheuren – niet altijd even gemakkelijk hoor – en hun figuurtje met lijm bekladden. De kleine stukjes papier kwamen dan terecht op het figuurtje en met de verfborstel en lijm werden deze vastgemaakt. De kids genoten... Om 15h was het plas- en drankpauze. En daarna werd er gewisseld van workshop, zodat alle kindjes de 2 workshops konden doen.

Rond 16:00 maakten we de kids en de zaal een beetje presentabel en bereidden we onze tentoonstelling voor. De deur werd geopend en onze tentoonstelling kon officieel beginnen. Onze gasten kwamen binnen en genoten van de kunstwerken van hun kleine kunstenaars. Voor het naar huis gaan schreven mama's of papa's in ons gastenboekje nog enkele leuke commentaren, ... Een welgemeende dankjewel aan de helpmama's. Het was een succes ... voor herhaling vatbaar.

*It was weeral een leuke ervaring  
met een leuke resultaat !*

**De Bond  
voor alle  
gezinnen**