



SCW – Stekene

Donderdag 6/06/13

VERSLAG : DAGUITSTAP «Oudenaarde, een virtuoos samenspel»



Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het voorjaar af met een daguitstap. Dit jaar hadden we gekozen voor Oudenaarde, een virtuoos samenspel tussen prachtige landschappen, de Ronde van Vlaanderen en werelderfgoed. Om 8:00 stipt vertrokken we met de bus en 20 personen richting Vlaamse Ardennen. Na een aangename vrij vlotte rit met onze chauffeur kwamen we aan. Op de Grote Markt van Oudenaarde was de markt aan de gang dus verlieten we de bus aan het centrum van de Ronde van Vlaanderen en gingen we te voet over de Markt naar Hotel César waar we werden verwacht voor een heerlijke tas koffie of thee en een croissant. Amai, dat smaakte !

Onze gids voor vandaag, Philippe, kwam ons ophalen voor een bezoek aan het stadhuis van Oudenaarde. We kregen eerst een cursus « stenen herkennen » en bezochten daarna de volkszaal van het stadhuis. Onze volgende stop was de schepenzaal die nu gebruikt wordt om de huwelijken te voltrekken. Philippe doorspekte zijn uitleg met heel wat leuke anekdotes, zoals dat jongetje dat heel plechtige verklaarde dat de persoon op die ene schilderij ZORRO was terwijl het eigenlijk Koning Leopold I was. Daarna hebben we de wandtapijten in het stadhuis bewonderd. We bezochten ook de H. Walburgakerk, gebouwd in Doornikse Kalksteen. Philippe vertelde ons over de wandtapijten in de kerk en het verschil met de tapijten in het stadhuis. Ook de mooie glasramen trokken de aandacht.



Ondertussen was het middag geworden en werden we verwacht bij 'Steenhuysse'. We werden heel vriendelijk ontvangen. Het was een lekker lunchbuffet met soep, salad bar, tapasbar, en een vlees of vishoofdgerecht naar keuze. Sommige namen een typisch Oudenaards biertje erbij, anderen gingen voor wijn of iets fris. Iedereen at smakelijk zijn buikje rond... heerlijk...



Na de middag reden met de bus door de Vlaamse Ardennen, gespekt met de Ronde van Vlaanderen en mooie prachtige panorama's. We stopten even aan de voet van de Koppenberg... Philippe daagde ons uit om te voet naar boven te gaan... en dat lieten we ons geen 2 keer zeggen... 3 dames zijn een heel eind naar boven gegaan, jammer dat we terug moesten keren want we konden nog wel een eindje verder... Onze volgende stop lag in Kerzelare... bij Jan-van-Gent. Neen, niet de vogel noch het bier maar een taverne waar ze nog op ambachtelijke wijze lekkies maken. We kregen een demonstratie hoe de lekkies gemaakt worden. Echt ambachtelijk zenne, da's zwaar werk ... Natuurlijk mochten we ook proeven, kregen elk een doosje mee en de snoepers konden ook nog langs het winkeltje passeren.



Daarna reden we terug naar Oudenaarde waar iedereen nog een halfuurtje kon rondwandelen of iets gaan drinken... Om 17:45h verzamelden we aan de bus die ons naar Eine bracht waar we in «Het Molenhuis» onze daguitstap afsloten met een overheerlijke broodmaaltijd met groenten. Onze buschauffeur Kurt bracht ons terug naar Stekene.. tot volgende jaar?

De Bond
voor alle
gezinnen