

VERSLAG : Speelstad Mechelen 2013

Speelstad Mechelen 2012 was een leuke uitstap gebleken dus gingen we dit nog eens doen. Op 19 mei ging Mechelen Speeldag door. Een kleinere versie dan vorig jaar (van 14h tot 18h) en in het thema 'Reuzen' in het teken van de Ommegang die om de 25 jaar doorgaat. Zondagmorgen - 27 mei 2012 - gepakt met genoeg drankjes, sandwiches reden we richting Mechelen. We parkeerden onze auto's aan de rand van de stad. Dan nog een klein eindje te voet, door de grote Welkom-boog en het spelen kom beginnen.



Onze eerste stop was de stand van de Gezinsbond Mechelen. Even dag zeggen aan onze Mechelse collega's. Daar stond de grote autostoel uit het reuzenhuis te pronken. Deze stoel paste prima in het thema en ouders konden zich even kind voelen op de stoel terwijl de collega's uitleg gaven. Onze volgende stop was JCW. Daar konden de grotere kinderen vragen oplossen over geschiedenis, terwijl de kleinere met de kever-robot de weg zochten in de pyramide...



We liepen verder over de Ijzeren Leen en kwamen de Nintendo Tourbus tegen. Deze was al overstelpt met kinderen die vanalles aan het uitproberen waren, daarom gingen we verder – natuurlijk met de belofte dat we nog eens terugkwamen. We bereikten de Grote Markt... bijna één groot Lego dorp. Tenten waar de kids konden spelen met de gewone lego, duplo, ... verder een deel met Lego Chima, Lego Friends, Ze konden « gevechten » doen met de Chima's en als beloning kregen een sleutelhanger... er kon meegeholpen worden aan de grootste legomozaïk... en als deel van de checklist konden zo ook meehelpen aan het bouwen van het hoofd van de legoreus... veel aanschuiven was natuurlijk wel de boodschap...



Ketnet was ook aanwezig en daar konden de kids kennismaken met Leonardo en Charlotte... maar ook hier was aanschuiven en veel geduld nodig ... Ketnet-tattoo's kon je gaan afhalen op de andere ketnetstand ... je kon ze laten plaatsen waar je maar wou ... dus liepen er veel rond met een tattoo op hun voorhoofd, op hun kaak, zelf op hun buik...



We liepen het tentje van 999games nog even binnen, daar kon een vergrootte versie gespeeld worden van een soort memorie... met hoedje, pluim en voetjes... de winnaar was diegene die alle pluimen te pakken had... de kids vonden het leuk, grappig en vooral spannend spel...



Terwijl de dag naar zijn einde liep, gingen we nog eens terug naar de Nintendo Tourbus – zoals beloofd – en nu was de storm gaan luwen zodat de kids toch nog konden spelen met de Nintendo's en de Wii. Uitleg kregen van professionals van Nintendo zelf... dus fun verzekerd !

Terwijl de mama's en de papa's genoten van de zon op een terrasje, gingen de kids nog even hun circustechnieken bijspijkeren...tot iedereen begon op te ruimen... einde speeldag... tot volgend jaar ...

