

VERSLAG Vormingsavond
«Wortels en Vleugels ? »
 over het loslaten van onze kinderen
 In samenwerking met de gemeente Stekene



De promotie en inschrijvingen gebeurde via de dienst « Sociale Zaken van de gemeente Stekene. Natuurlijk hebben wij – als Gezinsbond – ook onze leden via mail en facebook uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond die kaderde in 'Opvoeden is voor iedereen anders' – een project van 7 gemeenten van het Waasland.

Vanaf 19:15h kwamen de deelnemers binnen in OC De Statie. Ze werden ontvangen door Mieke, sociale dienst Gemeente Stekene en Els, de verantwoordelijke van de Gezinsbond Stekene, Jonge Gezinnen.

Om half 8 verwelkomde Mieke de 27 deelnemers in naam van de gemeente en de gezinsbond, daarna nam Mevr Claerhoudt het woord. Zij stelde eerst zichzelf voor en dan meteen een eerste opdracht. 'Welke foto van de 3 spreekt je het meest aan?' Iedereen stelde zichzelf voor, vertelde hoeveel en hoe oud kinderen waren en welke foto het meest aansprak en waarom. De meest gekozen foto (nr 3) riep bij velen jeugdherinneringen op. Daarna openden we het 2de bundeltje foto's. Dit om stil te staan bij onze eerste indruk... de reacties bleven niet uit ...



Margot ging toen over naar stellingen die door de deelnemers konden beoordeeld worden met een rode of een groene kaart. Ook dit lokte reacties uit waardoor er een leuke interactie tot stand kwam. Er kwamen heel wat persoonlijke verhalen naar boven over hun manier van opvoeden... Het resultaat van de stellingen konden we samenvatten als volgt: « Opvoeden is een weg zoeken waar je fouten mag maken ».



Na de pauze kregen we per tafel een situatie voorgeschoteld die we eerst onderling mochten bekijken en bespreken. Na een kleine 10 minuten werd alles wat besproken in groepjes overgebracht naar de grote groep, die dan ook konden reageren... en waar ook gretig gebruik van gemaakt werd.



Margot besloot de avond rond 21:45h met een citaat en een prachtig verhaal over de familie adelaar met als boodschap « Je moet de kinderen af en toe wel eens een zetje geven maar nooit laten vallen... dat is loslaten »

Uit de evaluaties bleek dat de deelnemers het een interessant thema vonden. Tips and tricks waren misschien niet het doel van de avond maar we hebben wel veel geleerd van elkaar.

