



JGA – Stekene

Zaterdag 17/11/2012

## VERSLAG : HIGH TEA HIGH COFFEE KINDER-KOOK-FESTIJN



Een nieuwe week van de smaak ! En nieuwe ideeën, nieuwe alternatieven, nieuwe connecties, ... levert een high tea, high coffee op, begeleidt door Inge, finaliste in "De Beste Hobbykok van Vlaanderen". Goedgekeurd door de Week van de Smaak en als "special" vermeld in de receptenkrant van Oost-Vlaanderen van de Week van de Smaak 2012.

De inschrijvingen liepen goed binnen. We hadden 29 inschrijvingen en een 32 ouders schreven zich in om de resultaten te komen proeven. Rond 1215h waren alle medewerkers aanwezig om de zaal klaar te zetten en onze begeleidster bij te staan. En daar kwamen de eerste deelnemers aan. Ieder kind kreeg een etiketje met hun naam, de ouders ontvingen een enveloppe met info over de Gezinsbond Stekene, Gezinsbond Nationaal, en de receptenkrant van de Week van de Smaak.



Om 13:15 werden de ouders verzocht om het pand te verlaten en nam Inge het over. We gingen over tot de verdeling van de groepjes. De oudsten (11 en 12 jarigen) werden gebombareerd tot groepsverantwoordelijken – wat ze met heel veel schwing deden -, daarna werden de 10 jarigen verdeeld over de groepen en zo verder de 9-jarigen, 8jarigen, 7 jarigen en 6 jarigen.

Zo kregen we 2 meisjesgroepen en 2 jongensgroepen. Inge, begon de sessie met het voordoen van het bereiden van het deeg van de cupcakes, daarna kon het eerste groepje onder leiding van Brent en met begeleiding van Carine aan de slag. Daarna gingen we over naar graankoekjes met honing. Het groepje van Stien ging koekjes bakken op de tepanyaki onder begeleiding van Anny. Ondertussen kwamen de eerste cupcakes uit de oven. We gingen



over naar komkommersandwiches met kip. Komkommers fijn snijden valt toch niet zo mee, maar ze waren erg lekker om op te eten... En dan de scones, typisch engels en toch erg raar... We maakten ook thee en Ictea van echte engelse thee. Sommigen vonden het lekker, anderen maar zus en zo...

Rond half 4 maakten we de tafels schoon en begonnen we met de tafels te dekken om onze ouders te ontvangen. We plaatsden placemats, een echt engels thee-servies en onze hapjes per tafel. We vouwden servetten in een grappig huisje. De oudste meisjes kregen de opdracht om de ouders te ontvangen; dit wil zeggen welkom heten, jas aannemen en begeleiden naar de tafel. De oudste jongens kregen als opdracht om met de thee rond te gaan, en de ouders te bedienen met Ictea of warme tea (voor diegenen die geen thee lusten, hadden we wel koffie voorzien). Nadat iedereen geproefd had van de heerlijke hapjes, was het tijd voor de diploma-uitreiking. Uit handen van Inge ontvingen de kids hun diploma van 'mini high tea maker', en van ons – de gezinsbond – kregen ze hun eigen 'cup of tea'. Ook ontvingen de ouders het receptenboekje zodat ze thuis de high tea nog eens kunnen overdoen. ...



Sommige schreven in ons gastenboekje nog enkele leuke commentaren, ... Na het opruimen, afwassen en dweilen van de zaal waren ook de helpmama's moe maar voldaan. Het was weer een succes ...

**De Bond**  
voor alle  
**gezinnen**