

VERSLAG : PAASEIERENZOEKTOCHT



Onze paashaas had dit jaar een groot probleem. Hij had de eieren verloren en had de schoolkinderen via een flyer gevraagd om mee te komen zoeken. 36 kinderen samen met hun ouders gingen de uitdaging aan en stonden vanaf 13:30 klaar op de basisschool 'de 3 beuken' MET hun mandje om de paaseieren te gaan zoeken. »Ga op zoek naar de 8 geplastificeerde gekleurde eieren. Deze staan voor de 8 verschillende opdrachtjes die mama en papa meegekregen hebben bij de start. Heb je een eitje gevonden... proficiat, nu mag je de opdracht van dezelfde kleur openen en proberen op te lossen. « was de boodschap van de paashaas

De weergoden zaten ons ook mee. Het was een droge dag met opklaringen maar redelijk wat wind en koud, toch goed wandelweer. De wandeling was 3,5 km lang door de Stekense natuur, zo buggy- bolderkarvriendelijk mogelijk. De kids zochten goed rond om alle eieren te vinden, de opdrachtjes vonden zo ook tof en zelfs de ouders leerden iets blij (welk ei hoort bij welke vogel ?)



Bij jullie terugkeer gaven de kids de oplossingen aan de paashaas en ontvingen ze als beloning voor de moeite een surprise-ei. Daarna wacht een lekkere boterham met kop of kaas, en voor onze kleinsten is er Choco !! De paashaas was heel tevreden met de bloemen, bladjes en nootjes die kinderen hadden meegebracht.

Terwijl mama en papa genoten van een biertje en een heerlijk boterham (met grandioze mosterd) in het lente-zonnetje, speelden de kinderen in de speeltuin van de school samen met de paashaas. En ze genoten, zowel de paashaas als de kinderen... Pasen mag komen want alle eieren zijn terecht ...

