



Stekene

Zondag 2/10/11

VERSLAG : GEZINSBONDHAPPENING MET BRUNCH



De weergoden waren ons zeer goed gezind. Een echte zomerdag in het begin van oktober. Vanaf 9,00h waren onze bestuursleden fris en monter aanwezig in de Broedersschool voor de laatste klusjes voor we onze gasten ontvangen. De inschrijvingstafel werd klaargezet, de wandeling en de oplossingenblaadjes lagen te wachten, de ballonnen werden omhoog gehangen, ... Vanaf 9:30h kwamen de deelnemers toe, na een korte uitleg vertrok ieder gezin op zoek naar de schat van Reynaert De Vos ...

De wandeling ging door het centrum van Stekene, langs bekende en minder bekende monumenten, met als rode draad het verhaal van Suske en Wiske in het Reynaertmysterie. Onderweg zochten de gezinnen, en vooral de kinderen, letters om een woord te maken, antwoorden op vragen over beelden, monumenten,... die ze in het centrum van Stekene tegenkwamen. Iedereen ging op in het verhaal...



Na een deugdoende wandeling konden de kinderen op zoek naar de Rode Schatkist ... om de schat van Reynaert te plunderen... Ondertussen genoten de ouders van een verfrissend glaasje cava en de kleine speurders kregen een smakelijk glaasje fruitsap. Om 11:30h ging het buffet open: soep, eitjes, spek met eieren, zalm, ... gevolgd door een warm buffet met patatjes en orloffgebraad en als afsluiter een dessertenbuffet.



De kids konden tussendoor genieten van het springkasteel, ook de Jenga en de domino vielen in de smaak. De onschuldige hand trok ook nog de winnaar van onze zoektocht die het prachtige boek « De Boom in » won. Er waren ook nog 4 troostprijzen voorzien maar voor de kids was dit minder belangrijk. Hun schat uit de schatkist was hun grootste prijs.

« De happening was zeer geslaagd » lezen uit de vele reacties in onze gastenboek. Iedereen vond dit een leuke activiteit; voor herhaling vatbaar misschien een concept voor onze volgende verjaardag ?

De Bond
voor alle
gezinnen