



JGA – Stekene

Zaterdag 13/11/2010

## VERSLAG : SPAANSE TAPAS-TAFEL in de WEEK VAN DE SMAAK KINDER-KOOK-FESTIJN

Na een intensieve voorbereiding brak de dag van ons kookfestijn aan. De inschrijvingen verliepen miner vlot dan vorig jaar, maar het verlengde weekend zat daar wel voor iets tussen. Maar we hadden toch 20 kinderen die zich hadden ingeschreven en een 34-tal ouders hadden beloofd van te komen proeven van onze tapasi-tafel. Rond 1300h waren alle medewerkers aanwezig om de zaal te zetten en de recepten nog eens door te nemen. We waren net klaar toen de eerste kinderen toekwamen. Bij betaling kreeg ieder kind een drankje en een etiketje met de naam en figuurtje.

Afhankelijk van het figuurtje wisten de kinderen aan welke tafel ze moesten we beginnen. We hadden hetzelfde systeem behouden zoals vorig jaar want dat werkte. De kinderen maakten de 5 recepten klaar omdat ze na 30 minuten doorschoven naar een volgende tafel. Ieder groepje begon enthousiast met het bereiden van hun eerste gerecht.



We maakten een spaanse tapas -tafel met gazpacho, spaanse groententortilla, albóndigas, kippennuggets, toaststerren, broodrolletjes en spaanse muizen. Iedereen begon enthousiast aan de eerste ronde ... Na 30 minuten belde de kookwekker en schoven de kinderen door naar het volgende gerecht. Zo gingen we door to ieder kind de 5 recepten had gemaakt. Onder de tonen van 'spaanse fiestamuziek', gingen we vol moed verder met het bereiden van onze spaanse gerechten. De kinderen kregen ook uitleg over de verschillende ingrediënten waarmee de spaanse gerechten werden gemaakt. We kregen ook het bezoek van een journalist van de krant, die een groepsfoto maakte om in de krant te zetten. Dat vonden de kinderen wel leuk, dat ze in de krant gaan staan...



Nadat de wekker gebeld had voor de laatste keer, maakten we alles schoon en bereidden we onze tafels voor om de papa's en de mama's te ontvangen die reeds in de gang stonden te wachten. We hadden rode bloemen gemaakt voor in het haar van de spaanse seniorita's en een rode band voor de Spaanse senors. We namen nog een groepsfoto. En dan... was het tijd om onze gasten binnen te laten en onze spaanse specialiteiten samen met onze gasten te proeven. De spaanse gehaktballetes waren het snelst op, dat was het succesnummer van onze namiddag, duidelijk. Ook de andere gerechten werden gesmaakt. Terwijl iedereen zich te goed deed, gingen we rond met kindersangria. Wanneer de kinderen naar huis gingen, ontvingen de deelnemertjes een « spaanse steen » met een boodschap op en het receptenboekje van deze namiddag. Ook een onthaalenvolpoepe voor de ouders met het voorlopige programma van de Jonge Gezinnen voor 2011, info over de onze afdeling, de kinderoppasdienst enz... Iedereen schreef in ons gastenboekje leuke commentaren, ...



Na het opruimen, afwassen en dweilen van de zaal waren ook de kookmama's moe maar voldaan. Het was weer een succes en zeker voor herhaling vatbaar ...

**De Bond**  
voor alle  
**gezinnen**